

**Särskilt yttrande**

Ärende: 14

Diarienummer: 23KS140

Datum: 231003

**Bilaga till risk- och sårbarhetsanalysen för Askersunds kommun****Ärendebeskrivning**

Kommunen har arbetat fram en risk- och sårbarhetsanalys som i grunden är ett bra dokument som tar fram olika situationer en kommun behöver vara förberedda på att hantera. Det finns dock en genomgående del som vi ställer oss kritiska till. Vi väljer att lämna in en bilaga då det finns risk för att ett återkommande uttalande lätt kan uppfattas som "en sanning".

Den återkommande "sanning" som skrivs ned är följande:

På sida 5 går det att läsa "Med klimatförändringar menas den snabba förändringen som nu sker på grund av människans påverkan". Detta är hämtat från naturvårdsverkets hemsida. På naturvårdsverket kan man läsa att koldioxiden påverkar temperaturhöjningen men ingenstans går det att finna hur hög andel koldioxid naturvårdsverkets mål är. Detta kan man inte heller finna någonstans i kommunens rapport. Enligt Hans Jelbing doktor i klimatologi är koldioxid ett gödningsmedel och en bristvara i vår atmosfär. En professor inom ämnet som menar det motsatta angående koldioxiden som naturvårdsverket skriver på sin hemsida och kommunen hävdar i sin analys.

Kommunens rapport fortskrider på sida 24, 26, 27, 28, 29, 34, 36 och 38 där tjänstemännen menar att klimatförändringarnas effekter har påverkan på att det blir fler extrema väderhändelser så som översvämningar, skyfall, åska och att det kan leda till konsekvenser för dricksvatten-försörjning, infrastruktur och vägnät.

IPCC:s rapport visar på att temperaturen blir högre men att det är enbart i storstäder. US National Climate Assessment statistik visar på att de i USA har hälften antal av heta dagar 2000-talet jämfört mellan 1920–1940. Även detta motsäger det kommunen hävdar i sin analys.

Enligt Björn Lomberg (dansk forskare) finns det ingen korrelation mellan koldioxidhalten och torka. Inte heller från IPCC:s rapport från 2013/14 visar på en ökning av extrema vädereffekter. Torka kommer förändras enligt kalkyler då de regelbundet visar på ökning före kalla perioder under klimatförändringarnas tusentals års långa tidsperioder, inte på grund av koldioxidhalten.

Angående översvämningar: Eftersom klimatet är en global företeelse och har en spridningseffekt kan man se på ställen som Pakistan som ofta har översvämningar. Enligt Climate Explorer har Pakistan inte fler översvämningar under 2000-talet än vad de har haft de senaste hundra åren.

Forskning visar på att antalet stormar och orkaner från både öst- och västkusten i Sverige har minskat de senaste hundra åren och samtidigt, till viss del, avtagit i styrka. ([https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1347/1347947\\_b439.pdf](https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1347/1347947_b439.pdf), [https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1347/1347895\\_b308.pdf](https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1347/1347895_b308.pdf))

(s 39) Det är anmärkningsvärt när högt betalda tjänstemän anser att fattiga svenskar har så pass mycket lägre moral att de har förmågan att begå våldsamma brott i vårt samhälle samtidigt som de menar att ökad främlingsfientlighet är en av faktorerna trots att forskning inte stärker detta (<https://www.dagensarena.se/innehall/okar-verkligen-rasismen-sverige/>). Sverige var relativt fattiga ända fram till 50-talet men trots det utsattes inte befolkningen av denna groteska våldsvåg som vi idag ser i vårt land. Svenskarna är också idag ett relativt fattigt folk då de är ett av världens mest belånade befolkning, det är dock inte anledningen till våldsutvecklingen i Sverige. Enligt <https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-08-25-misstankta-for-brott-bland-personer--med-inrikes-respektive-utrikes-bakgrund.html> är det framförallt barn till andra generationens invandrare och invandrare som begår de våldsamma brotten i Sverige.

Vi i Sverigedemokraterna vill alltså visa på att det kommunens tjänstemän skriver, angående människans påverkan på klimatförändringarna, finns det höga tvivelaktiga meningar om och vi är också bekymrade över den syn man har på svenskar med lägre socioekonomisk ställning. Om Sverige ska börja kunna hantera sin enormt problematiska och krigsliknande situation bör tjänstemän och politiker förstå vad som ligger till grund för detta. Utöver dessa två delar anser vi att det har gjorts ett bra arbete med att ta fram olika kritiska delar som kommunen behöver vara medveten om och arbeta aktivt med.

## För Sverigedemokraterna Askersund

Jonas Bygdén  
Bo Areng  
Catharina Pisoni Söderblom  
Lina Särén